



EMEKÇİLERİN SEFERBERLİĞİ

İÇİN BAĞIMSIZ ADAY ÇETİN EREN

HDP'Yİ KAPATTIRMAYALIM!

HÜKÜMETE KARŞI HDP'Yİ KİTLESEL BİR SEFERBERLİKLE SAVUNALIM!

HDP'ye saldırıyorlar! Daha önce HEP'e, DEP'e, HADEP'e, DEHAP'a, DTP'ye ve BDP'ye saldırdıkları gibi. Leyla Zana'yı, Orhan Doğan'ı, Sebahat Tuncel'i, Gültan Kışanak'ı, Figen Yüksekdağ'ı ve Selahattin Demirtaş'ı ve nice vekili, parti üyesini hapsedtikleri gibi. Vedat Aydın'ı, Deniz Poyraz'ı katlettikleri gibi. Ferhat Encü'ye korkakça saldırdı, kaçtıkları gibi. Bir yanda kısa kaç mitali adım adım ilerleyen bir kapatma davası, diğer tarafta parti binalarına, parti üyelerine yönelik tacizler, saldırılar, katliamlar.

Konu HDP olunca hükümetle muhalefet arasındaki çekişme bitiyor. İşgal operasyonlarını desteklerken, faşist katilleri anarken, dinci gericiğin peşinden nasıl ortaklaşıyorlarsa HDP'ye saldırı konusunda da ortaklaşıyorlar. Dokunulmazlıkları birlikte kaldırdılar. Semra Güzel'in vekilliğini birlikte düşürdüler.

HDP'ye saldırmaları nedensiz değil. 7 Haziran'dakine benzer bir yenilgi yaşamak istemeyen hükümet HDP teslim bayrağını peşinen çeksin ve seçim sürecini, iddiasız ve etliye sütlüye karışmayan bir şekilde geçirsin istiyor. Bu nedenle kapatma davasının kılıcını HDP'nin başının üzerinde sallıyor. Düzen muhalefeti ise HDP'nin tabanının desteğine muhtaç ama HDP'yle ilişkilendirilmekten ölesiye korkuyor. HDP'nin kapatılma sürecini, "mağduriyet oyları bana akacak" hesabıyla ellerini ovuşturarak izliyor.

HDP'nin içine alındığı kapatma kısılcacı seçim sürecinin provasıdır. Cumhur ittifakı, yasaları eğip bükerek HDP'yi kapatmaya çalıştığında, Anayasa Mahkemesine kendi anayasalarının temel ilkelerini çiğneyerek mali tedbir koydurduğunda sessiz kalanlar, yarın seçim sürecindeki yasa tanımazlıklara, iptallere ne diyecekler? Hükümet "HDP'yi kapattım" dediğinde sessiz kalanlar, aynı hükümet "Ben kazandım!" dediğinde de ses çıkaramazlar.

Kitlesel bir biçimde seferber olmaya ihtiyacımız var. HDP'nin kapatılmasına karşı "hukuk çerçevesinde", "yetkilileri göreve çağırarak" mücadele etmeye yeltenenler, seçim sürecindeki keyfiliklere de "haklıyken haksız duruma düşmeyelim" diyerek, "yetkililere sorumluluklarını hatırlatarak" mücadele edeceklerdir. HDP sadece ve sadece bizim kitlesel eylemlerimizle sa-

vunulabilir. Bu yoldan yürümeden hükümetin seçim sürecindeki keyfi yasaklarına ve oyunbozanlıklarına karşı mücadele edilemez.

Bağımsız bir siyasal tutuma yaslanmayan tüm eylem çağrılarını havada kalır. Ferhat Encü'ye destek basın açıklamasının, asgari ücreti protesto eylemlerinin, ücretli kölelik düzenine karşı mitinglerin cılızlığının sebebi ne bu yaşamdan memnun olmamız ne duyarsızlığımız ne de polis korkusu. Sömürü, haksızlıklar, zorbalıklar gündelik hayatımızın bir parçası. Bu haksızlıkları sıralamakla yetinmek kimseyi harekete geçirmez, tersine saflarımızdaki çaresizlik duygusunu artırır. Harekete geçmek için bir siyasi iddiaya ihtiyacımız var. Düzen güçlerinin, bizi onlara mahkum etmek isteyenlerin dayatmalarını reddeden bir siyasi iddiamız olmalı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde takınacağımız bağımsız tutum bu iddianın bir hedefi değil ama bir kalkış noktası olabilir.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde her iki turda da düzen partilerine oy vermeyi peşinen reddetmek bağımsız bir siyasi tutumun olmazsa olmazıdır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hükümetin karşısına onları tekrar etmeyen bizim sesimizi yükselten bir adayla çıkmalıyız. Düzen partileriyle aramızdaki farkı göstermelik değil gerçekten koyacaksak işe düzen partilerine hiçbir turda oy vermeyeceğimizi açıklayarak başlamalıyız. Bizler Emekçi Seferberliği İçin Bağımsız Aday diyenler olarak, halihazırda bu sorumluluğu üstlenmiş tek kişi olan Çetin Eren'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını bu nedenle destekliyoruz. Aynı iddianın taşıyıcısı bir aday ortaya çıktığında koşulsuz bir biçimde onu destekleyeceğiz.

HDP'yi Kapattırmayacağız! Her eylemde her mitingde her seçim çalışmasında bu şiarı gür bir sesle ama aynı zamanda bağımsız bir siyasi iddiayla ve tutumla haykırarak gerekir. Emek Özgürlük İttifakı'nın 15 Ocak Kartal Mitingi öfkemizi, kararlılığımızı ve iddiamızı hatırlatıp büyüttüğümüz bir buluşma olsun. Çoktan başlamış seçim süreci boyunca "HDP'yi kapattırmayacağız!" şiarını emekçilerin hükümete karşı kitlesel seferberliği çağrısında bulunarak yükseltelim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde düzen partilerinden bağımsız bir yol izleyerek hükümetin karşısına emekçileri bir kutup olarak dikelim.

HDP'yi Emekçilerin Kitlesel Eylemli Seferberliği ile Savunalım!

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Düzen Partilerine Her İki Turda da Oy Yok!

Kurtuluş Kendi Kollarımızda!

Erdoğan Ama Rakipleri Kendisinden de

GÜÇSÜZ

Hükümetin saldırganlığı gücünden değil güçsüzlüğündendir. Emekçi düşmanı karakteri zaten yıllar önce açığa çıkmıştı. Kararnamelerle ülkeyi yönetse de hem yıpranmış hem de gerilemektedir. 7 Haziran 2015 seçimlerinde boyunun ölçüsünü aldığı için, kendisine bu yenilgiyi yaşatan Demirtaş'ı, diğer HDP vekilleriyle birlikte hapsedti. Kendi başına güvenlik teşkilatına hakim olacak ya da seçimleri kazanacak gücü olmadığı için MHP'ye teslim oldu. Ne İçişleri Bakanı'nı görevden alabildi ne partisinde kendisine kazan kaldıranları ihraç edebildi.

Erdoğan koltuğunda yirmi yıldır oturuyor çünkü rakipleri kendisinden de aciz durumda. Halkın gönlünü feth ettiği için değil rakipleri onu koltuğundan indirecek güce sahip olmadığı için yirmi yıldır yürütmenin başında.

Erdoğan'ın rakiplerinin takati yok,

Çünkü bel bağladıkları Amerika da Amerika'nın oluşturduğu uluslararası kurumlar da güçsüz ve kararsız.

Çünkü 12 Eylül Rejimi'nin kurumlarından medet umuyorlar. Oysa mahkemelerinden Yüksek Seçim Kurulu'na çivisi çıkmış, **pa-yandaları çatırdayan bir rejimin içindeyiz.**

Çünkü 12 Eylül'ün siyasi gericiliğini savunanların emekçileri kazanacak gücü olamaz. Oysa rakiplerinin hepsi bu rejimin has ürünü. Fitratları gereği sermaye uşaklığında, emekçi düşmanlığında, Kürd inkarcılığında, savaş çığırkanlığında birbirleriyle yarışıyorlar. Ama elbette **Erdoğan'ın silik bir kopyası** olmanın ötesine gidemiyorlar.

Çünkü hepsi bir emekçi seferberliğinden ölesiye korkuyor. Bu korku hükümetin pervasızca saldırılarının temel nedeni. Hükümet rakiplerinin emekçilerin ve ezilenlerin eylemli tepkilerine set olacağına güvendiği için bu kadar rahat saldırabiliyor.

Bir emekçi seferberliği olmaksızın bu hükümetten kurtulmak mümkün değil. **Emekçiye ve ezilenlere sokağı yasaklayanlar sa bu hükümetin en büyük destekçileridir.**

GÜÇLÜ OLAN BİZİZ!

Erdoğan'ın rakipleri, karşımızdaki hükümeti her şeye kadir, bizleri ise çaresiz göstermeye çalışıyor. Hal böyle olunca da onlara destek vermek dışında bir çaremiz yok gibi görünüyor. Halbuki sunulan tablonun tam tersi doğrudur.

Zayıf olan hükümet ve rakipleridir. Cumhur İttifakı ne yapacağını bilmez bir biçimde çırpınıyor. Rakipleri ise kendi adayını aylar boyunca belirleyemeyecek kadar aciz. Hükümetiyle muhalefetiyle emekçilere vaad edebilecekleri hiçbir şey yok. İnanırcılıkları sifira yakın. Kendilerine bulabildikleri tek dayanak yarattıkları çaresizlik psikolojisidir.

Oysa biz çaresiz değiliz. 12 Eylül rejimi bu topraklardaki işçi

ve emekçi hareketini bir türlü tasfiye edemedi, teslim alamadı. Bilakis, sol hareket tarihinde hiç bugünkü kadar güçlü ve belirleyici olmadı. Gezi bu topraklarda yaşandı, hükümetin ve muhalefetin lanetlemekte yarıştığı HDP ise meclisteki üçüncü büyük parti. 1982 Referandumu'nda 12 Eylül Anayasası yüzde doksan birlik "Evet" oyuyla kabul edilmişti. 12 Eylül generallerinden kat be kat fazla şiddet uygulayan hükümet ise yüzde elliye aşma derdinde. Başlatıldığı savaşa karşın hükümetin emekçileri teslim alamadığı açık.

Hükümetin karşısına emekçileri bir kutup olarak dikmek, bir emekçi seferberliği örnek için bundan elverişli koşullar yok. Bundan ötürü bize "Sırası Değil!" diyenlere asıl biz soruyoruz:

Şimdi Değilse Ne Zaman?

Emekçilerin Ezilenlerin Sözüünü Söylemek, Eylemini Yükseltmek İçin Daha Neyi Bekliyoruz?

Emekçilerin Seferberliğini Savunan Bir Seçeneği Oluşturmak Devrimcilerin Sorumluluğudur

İsmim Çetin Eren.

Komünistim, sınıfsız ve sınırsız bir dünyayı savunuyorum. Devrimciyim, işçilerin ve emekçilerin tümüyle egemen olduğu iktidar organları dışında kurtuluşa giden bir yol bilmiyorum. Bu yolun önündeki tüm engellerin parçalanması gerektiğini aklımdan çıkarmıyorum. Hayatımı bu görüşlerin gereklerini yerine getirmeye adadım. Öne çıkarılacak başka bir vasfım yok. Özgürlüğe giden yolu açan bir devrimin, işçilerin ve emekçilerin seferberliğine dayanmadan ayakta kalamayacağını biliyorum. Her kritik siyasi

dönemekte işçi ve emekçilerin bağımsız çizgisini burjuvazinin karşısında savunmadan emekçileri seferber etmenin mümkün olmadığını sınıf mücadelesi

inde öğrendim. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi de işte böyle bir dönem. Yaklaşan seçimde Erdoğan'ın karşısına düzen partilerinden bağımsız bir kutup olarak çıkamayanlar işçilere ve emekçilere gerekli güveni veremezler. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Erdoğan

hükümetinin karşısında emekçilerin seferberliğini savunan bir seçeneği oluşturmak devrimcilerin sorumluluğudur. Bu sorumluluk bilinciyle "Emekçilerin Seferberliği İçin Bağımsız Aday" diyenlerin sözcülüğünü üstlendim. **Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayım.**

